



Αριθμ. Πρωτ. 587

Έν Μυρίνη τῆ 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020

## ΜΗΝΥΜΑ

πρός τίς Μαθήτριες καί τούς Μαθητές τῶν Σχολείων τῶν νησιῶν μας.

Άγαπητά μου παιδιά,

Νέο ξεκίνημα στήν πορεία τῆς ζωῆς σας εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα πού ἀρχίζει ἡ καινούργια σχολική χρονιά, κάτω ἀπό πρωτόγνωρες συνθῆκες, λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Αὐτό τό νέο ξεκίνημα ἔχει καθοριστική σημασία γιά τό μέλλον σας, γι' αὐτό σήμερα μέ στοργή σᾶς ἀπευθύνω ἐγκάρδιες εὐχές γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία σας.

Γιά νά πραγματοποιηθοῦν ὁμως οἱ εὐχές μας καί νά ἐκπληρωθοῦν τά ὄνειρά σας, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ δική σας φιλότιμη προσπάθεια ἀξιοποίησης τοῦ χρόνου τῆς μαθητείας πού ἀρχίζει σήμερα. Τήν περίοδο αὐτή θεμελιώνετε τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σας, διαμορφώνετε τόν χαρακτήρα σας καί ἀποκτᾶτε τίς ἀπαραίτητες γνώσεις γιά νά παλαίψετε καί νά νικήσετε στή ζωή. Ἀπό τόν τρόπο ἐκμετάλλευσης τοῦ χρόνου, ἐξαρτᾶται κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό τό μέλλον σας.

Ἔχετε χρέος ἀπέναντι στίς θυσίες τῶν γονέων σας καί στόν μόχθο τῶν δασκάλων σας, νά προσπαθήσετε φιλόπονα νά γεμίσετε ὄχι μόνο στό πεδίο τῆς γνώσεως, ἀλλά κυρίως στό πεδίο τοῦ ἥθους καί τῆς ἀρετῆς, ἐπειδή αὐτά ἀποτελοῦν πολύτιμο κεφάλαιο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου πέρα ἀπό τήν ἀπόκτηση γνώσεων καί πάνω ἀπό τήν κατάκτηση πτυχίων καί ὑλικῶν αγαθῶν.

Σέ ὅσα μέ ἐπιπολαιότητα διακηρύσσονται στήν ὑλιστική ἐποχή μας μέ λόγια καί μέ ἔργα, εἶναι ἀνάγκη μου νά σᾶς πῶ, ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δέν μετριέται μέ τό πόσα καταφέρνει νά ἔχει, ἀλλά μέ τό ποιός στ' ἀλήθεια εἶναι.

Ἐπιθυμῶ νά σᾶς μεταδώσω τήν ἐμπειρία, ὅτι ἐκεῖνοι πού θυσιάζουν τήν πίστη τους, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τους ἔχουν προκαταβολικά ἀποτύχει, ὅσα καί ἂν ἀποκτήσουν, ὅσο ψηλά καί ἂν φτάσουν. Ἡ κοινωνία μας εἶναι πτωχή σέ ἀνθρώπους πνευματικῆς δημιουργίας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς, ἐπειδή οἱ περισσότεροι κτίζουν τά ὄνειρά τους πάνω στή βάση τοῦ εὐκολοῦ κέρδους καί ὄχι πάνω στίς θυσίες γιά ἐπιτυχία. Ἔτσι ὁμως μιά κοινωνία δέν μπορεῖ νά πάει μπροστά. Ἐκφυλίζεται σέ ζούγκλα θηρίων, στήν ὁποία ἐπικρατεῖ τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου.

Πιστεῦω ὅτι κανεῖς ἀπό σᾶς δέν θέλει νά ζήσει σέ μιά τέτοια κοινωνία. Γι' αὐτό βάλετε στόχο στή ζωή σας νά διορθώσετε τά δικά μας λάθη, νά συμπληρώσετε τίς δικές μας ἐλλείψεις καί νά κτίσετε τόν κόσμο καλύτερο μέ τά δικά σας ὄραματα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Ἄν ἀρχίσετε ἀπὸ τῶρα τὴν προσπάθεια, μὲ πίστη στό Θεό καί ἀγάπη στόν ἄνθρωπο, νά εἶσθε σίγουροι ὅτι οἱ γνώσεις σας θά γίνουν πολύτιμα ἐφόδια γιά τὴν ἐπιτυχία καί τὴν πληρότητά σας.

Μέ αἰσθήματα σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης στρέφω ἐπίσης τὴν σκέψη καί τὴν προσευχή μου καί πρὸς τοὺς ἄξιους Δασκάλους καί Καθηγητές σας, στοὺς ὁποίους ἐπικαλοῦμαι τὸν φωτισμό τοῦ Θεοῦ στήν ἐκπλήρωση τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς καί τοῦ μεγάλου ἔργου τους, πού ἀποτελεῖ ἐπιτακτικό χρέος ὅλων μας.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές σᾶς προτρέπω νά τηρεῖτε μέ σύμπνοια, συνέπεια, ὑπομονή καί κατανόηση τὰ μέτρα γιά τὴν διαφύλαξη τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ τῆς υἰείας, καί σᾶς εὐλογῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου γιά τὴ νέα σχολικὴ χρονιά.

Μέ ὅλη μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη  
Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας καί Μητροπολίτης σας



Μήνυα ἁγ. Εὐστρατίου ἱεροθέου  
Ὁ Λήμνου καί Ἀγίου Εὐστρατίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ