

Αδέσποτα ζώα: Πώς θα ήταν η ζωή μου, αν ήμουν αδέσποτος;

Ιστορίες του δρόμου σε έναν κόσμο αδιαφορίας και μίσους

Με τα έσοδα από την εφημερίδα μας θα αγοράσουμε τσίτρες και ποτίστρες, για να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία της πόλης μας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να βρίσκουν φαγητό και νερό και τα αδέσποτάκια που ζουν σε γειτονιές μακριά από τα τέσσερα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι τσίτρες και οι ποτίστρες που ήδη υπάρχουν. Αγοράζοντας μία εφημερίδα, βοηθάμε ένα άστεγο ζώακι να μπορεί να βρει τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή του. Κάνουμε έτσι λίγο πιο εύκολη την ήδη δύσκολη και σκληρή καθημερινότητα που έχει να αντιμετωπίσει στους αφιλόξενους και απειλητικούς για τη ζωή του, δρόμους της «πολιτισμένης» πόλης μας. Δυστυχώς, είναι πάρα πολλά τα θύματα της εγκληματικής αδιαφορίας πολλών οδηγών που τα παρασύρουν κάτω από τις ρόδες τους και δεν έχουν καν την ευαισθησία να σταματήσουν για να δουν αν το άτυχο πλάσμα είναι ακόμη ζωντανό και να το βοηθήσουν, φροντίζοντας για τη μεταφορά του στο κτηνιατρείο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Και, αν έχασε τη μάχη με τη ζωή, τουλάχιστον, να το πάρουν και να το θάψουν ή να το μετακινήσουν στην άκρη του δρόμου και, στη συνέχεια, να ειδοποιήσουν τον Δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας για την περισυλλογή και υγειονομική ταφή του ζώου, όπως προβλέπει ο νόμος. Χωρίς έλεος, το εγκαταλείπουν τραυματισμένο ή νεκρό στην άσφαλτο για να δώσουν την ευκαιρία να περάσουν πάνω από το δυστυχισμένο ζώο κι άλλες αδιάφορες ρόδες, μέχρι να το λιώσουν κυριολεκτικά και το αφήνουν στο δρόμο για να μας θυμίζει πόσο «πολιτισμένη και ανθρωπίνη» είναι η κοινωνία των ανθρώπων.

Περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Μύρινας

Η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από ατύχημα (Άρθρο 16 παρ. γ) επισύρει **ποινή προστίμου 300 €** από τον αρμόδιο Δήμο. Η ταφή ή αποτέφρωση των νεκρών ζώων είναι επιτακτική, γιατί **τα ζώα δεν είναι σκουπίδια. Δεν είναι μόνο θέμα δημόσιας υγείας ή αισθητικό. Είναι θέμα σεβασμού στη ζωή.**



4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

Τα αδέσποτα ζώα δεν πέφτουν απ' τον ουρανό... κάποιοι από εμάς τα πέταξαν στον δρόμο. Αυτά ακολούθησαν την φύση τους, αναπαράχθηκαν ξανά και ξανά και έτσι γέμισαν οι πόλεις μας από δυστυχισμένα ζώα που παρά τη θέλησή τους δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας και άλλα στους κατοίκους. Φαύλος κύκλος δηλαδή! Λύσεις υπάρχουν αλλά χρειάζεται ευαισθητοποίηση τόσο των αρχών όσο και των πολιτών. Όσοι έχουμε επιλέξει να έχουμε για συντροφιά ένα κατοικίδιο, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τόσο το ζώο, όσο και τους συνανθρώπους μας είτε τα συμπαθούν είτε όχι. Μετά από αγώνες χρόνων, ακτιβιστές και φιλοζωικά σωματεία κατάφεραν να αναδείξουν αυτό το πρόβλημα και την ηθική του διάσταση.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων καθιερώθηκε το 2010 για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που υπολογίζεται ότι διαβιώνουν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τον καθένα μας να υιοθετήσει ένα ζώο ή να συνδράμει σε προγράμματα και καμπάνιες για την προστασία τους.



Στα πιο σοβαρά κακουργήματα κατατάσσει το FBI την κακοποίηση ζώων

Στα πιο σοβαρά κακουργήματα, όπως είναι η ανθρωποκτονία, ο εμπρησμός και οι επιθέσεις κατατάσσει το FBI την κακοποίηση των ζώων, συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά στα χρονικά δεδομένα σχετικά με εγκλήματα κατά ζώων. Τέσσερις υποκατηγορίες δημιουργούνται στο εθνικό σύστημα αναφοράς, σχετικά με την κακοποίηση: ήπια/σοβαρή παραμέληση, εσκεμμένη κακοποίηση και βασανισμός, οργανωμένη κακοποίηση (όπως κυνομαχίες), και σεξουαλική κακοποίηση ζώων. Η νέα πολιτική δεν συνιστά μόνο στροφή προς την καλύτερη προστασία και μεταχείριση των ζώων, αλλά θα μπορούσε και να συμβάλει στην πρόληψη βίαιης συμπεριφοράς προς ανθρώπους καθώς, όπως έχει σημειώσει το FBI σε έκθεση του 2-15, πολλοί εγκληματίες κακοποιούν ζώα πριν κακοποιήσουν ανθρώπους.



Μπορούμε να βρούμε λεφτά για να σκοτώνουμε ανθρώπους, να καταστρέφουμε τη φύση, την θάλασσα, να αγοράζουμε ζώα, όμως δεν μπορούμε να βρούμε λεφτά για να βοηθάμε...

Στίχοι: Αρλεκίνος
dogworld.blogspot.gr

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ: Επιτακτική ανάγκη

Εδώ και χιλιετίες οι γάτες αποτελούν μέρος της ζωής μας, τριγυρνώντας ελεύθερα τόσο στα χωριά και στην ύπαιθρο, όσο και μέσα στις πόλεις, συνήθως εκεί όπου υπάρχει για αυτές τροφή και νερό. Οι γάτες ανέκαθεν αποτελούσαν είτε ασφάλεια για τους κατοίκους βοηθώντας στην καταπολέμηση τρωκτικών, ερπετών και άλλων επιβλαβών ζώων, είτε μια απλή συντροφιά. Ο ανεξέλεγκτος όμως, πολλαπλασιασμός τους και η σημαντική πλέον αύξηση του αριθμού τους προκαλεί αρκετά προβλήματα, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων των ζώων (ασθένειες, τραυματισμοί, κακουχίες, υποσιτισμός) όσο και αρκετών πολιτών, οι οποίοι αισθάνονται δυσφορία από την παρουσία τους, με δυσάρεστα πολλές φορές αποτελέσματα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο γατάκια, ανίκανα ακόμη να κυνηγήσουν, να εγκαταλείπονται, να ρίχνονται στα σκουπίδια ή να θανατώνονται, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των καταγγελλών για μαζικές δηλητηριάσεις.



Ο έλεγχος των αδέσποτων ζώων με αποδεκτές μεθόδους είναι επιτακτική ανάγκη και καθήκον όλων των πολιτών που σεβόνται την χώρα μας και τον πολιτισμό της. Χρειάζεται η συμβολή του κάθε πολίτη, ο οποίος εκτός από τη γενική φροντίδα (παροχή στέγης, τροφής, νερού, κ.ο.κ.), πρέπει να μεριμνά για τη στείρωση των ζώων που είναι υπό την ευθύνη του, βοηθώντας έτσι ενεργά στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων γάτων και στην εξασφάλιση με αυτό τον τρόπο της προστασίας και της καλής διαβίωσής τους.

Υπάρχουν ηθικοί φραγμοί; Δεν τίθεται θέμα ηθικής όσον αφορά τη στείρωση των ζώων. Η στείρωση των ζώων που δεν επιθυμούμε να αναπαραχθούν, είτε ιδιόκτητα είτε αδέσποτα, αποτελεί την ορθότερη και πιο υπεύθυνη επιλογή, τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο. Είναι οξύμωρο να μιλά κανείς για ηθικούς φραγμούς όσον αφορά τη στείρωση του ζώου και να σκοτώνει ή να εγκαταλείπει στη μοίρα τους τα νεογέννητά του.

Γιατί να στειρώσω τη γάτα μου; Σε τι ωφελεί;
Μια θηλυκιά μη στειρωμένη, μπορεί να αρχίσει να αναπαράγεται στην ηλικία των 5 μηνών και να έχει μέχρι 6 γέννες το χρόνο. Εκτός του ότι από αυτή τη διαδικασία η γάτα κουράζεται τρομερά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο πληθυσμός της γάτας αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Μια θηλυκιά γάτα, σε 5 χρόνια μπορεί να έχει φέρει στη ζωή πάνω από 20.000 γατάκια, ενώ σε 7 χρόνια αυτός ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει τις 150.000.

Είναι μύθος αυτό που λένε ότι μια θηλυκιά θα πρέπει να γεννήσει τουλάχιστον μια φορά. Δεν υπάρχει κανένα βιολογικό ή ψυχολογικό όφελος προς τη γάτα. Αν επιτραπεί στην γάτα να γεννήσει μια φορά, και βρεθούν σπίτια για τα γατάκια, τότε θα έχουν χρησιμοποιηθεί σπίτια που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν ήδη αδέσποτα γατάκια που βρίσκονται σε διάφορες φιλοζωικές, και τα οποία τελικά θα οδηγηθούν στην ευθανασία.

Πολλές θηλυκές γάτες που φτάνουν στην εποχή γονιμοποίησης, κυνηγιούνται μακριά από τους αρσενικούς, μη στειρωμένους γάτους και καταλήγουν έγκυες να έχουνε χαθεί και να ζουν στους δρόμους. Προσπαθούν να επιζήσουν, πεινάνε και πολύ συχνά αρρωσταίνουν, τραυματίζονται ή πεθαίνουν. Πολλοί αδέσποτοι αρσενικοί γάτοι είναι μολυσμένοι με τον ιό FIV (ιός του AIDS της γάτας), και τον μεταδίδουν στις θηλυκές, καθώς τις δαγκώνουν στην διαδικασία του ζευγαρώματος. Οι μη στειρωμένες θηλυκές κινδυνεύουν επίσης να αναπτύξουν πολυκυστικές ωθήκες ή πυομήτρα, που είναι επικίνδυνες για τη ζωή τους. Η θηλυκή γάτα θα πρέπει να στειρώνεται μετά την ηλικία των 5-6 μηνών.

Ένας αρσενικός γάτος φτάνει την σεξουαλική του ωριμότητα στην ίδια περίοδο με την θηλυκή γάτα. Μη στειρωμένοι αρσενικοί γάτοι, τείνουν να «σημαδεύουν» με τα ούρα τους την περιοχή τους, περνώντας έτσι το μήνυμα προς τους άλλους αρσενικούς. Αρχίζουν και περιπλανώνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις και μπλέκουν σε καυγάδες. Επίσης, μεταδίδουν ασθένειες, όπως το AIDS της γάτας και την ιογενή λευχαιμία της γάτας, καθώς τσακώνονται για μια θηλυκιά. Επιτίθενται συνέχεια σε άλλους γάτους. Τα αποτελέσματα των καυγάδων τους, μπορεί να είναι τραγικά. Από τρομερές πληγές από δαγκώματα, αποστήματα, μέχρι και πληγές στα μάτια και μολύνσεις όπως από τον ιό FIV. Αν δεν λάβουν κτηνιατρική φροντίδα, οι περισσότερες πληγές μολύνονται και πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο. Οι αρσενικοί θα πρέπει να στειρώνονται μετά την ηλικία των 6 μηνών.

Η Περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Μύρινας γράφει:

Η εγκατάλειψη ενός ζώου δεν είναι απλή υπόθεση

Η εγκατάλειψη ενός ζώου μπορεί σε πολλούς να ακούγεται σαν μια αδιάφορη και σίμωσαστεία διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Το να αφήνεις ένα ανυπεράσπιστο μικρό πλάσμα μόνο του έξω στον δρόμο είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται πολύ αυστηρά. Πολλοί άνθρωποι παρατούν τα κατοικίδια τους, γιατί τους γίνονται μπελάς. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός μικρού πλάσματος, που μπορεί όμως να τους χαρίσει ευχάριστες στιγμές. Οι λόγοι που κάποιοι εγκαταλείπουν ένα ζώο μπορεί να είναι οι εξής:

- Δεν μπορούν να του καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες και βρίσκουν ως μόνη λύση την απαλλαγή από το ζωάκι.
- Βαρέθηκαν ή δεν έχουν πια χρόνο να φροντίσουν το κατοικίδιο τους.
- Τα παρατούν στους δρόμους, γιατί δεν είναι πια τόσο μικρά σε μέγεθος και σε ηλικία. Έτσι, δεν έχουν αρκετό χώρο ή δεν ικανοποιούνται πλέον παίζοντας μαζί τους.



Τι να κάνω αν βρω εγκαταλελειμμένο ζωάκι

1. Αρχικά θα πρέπει να ελέγξουμε εάν το ζώο είναι χτυπημένο. Αν ναι, τότε πρέπει να επισκεφτούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το πιο κοντινό κτηνιατρείο.
2. Θα προσπαθήσουμε να του παρέχουμε τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή προσωρινή στέγη, νερό και φαγητό.
3. Τέλος, θα πρέπει να τυπώσουμε αφίσες σε περιπτώσεις που το ζώο φορούσε λουράκι ή είχε τσιππάκι, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένο ή απλά το έσκασε από κάπου. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση σε αυτό, τότε πρέπει να έρθουμε σε επαφή με κάποιο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής, μέχρι να βρεθεί κάποιος που θέλει να το υιοθετήσει.

Μάρα Ευστρατίου



Ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος, όχι μόνο εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό... αλλά και εξαιτίας αυτών που βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα...

Κάνε κάτι λίγο που σημαίνει πολλά

Πολλοί πιστεύουν πως ο ρόλος της φιλοζωικής είναι ασήμαντος. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν ούτε στο ελάχιστο πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι το έργο και ο κόπος όσων προσφέρουν εθελοντική εργασία. Παρόλο που είναι ελάχιστα άτομα, έχουν να φροντίζουν, να ταΐζουν και να περιθάλπουν πάνω από 60 σκυλάκια. Η κατάσταση που επικρατεί κάθε χρόνο χειροτερεύει. Κάθε μήνα ο αριθμός των αδέσποτων στο νησί μας αυξάνεται, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φιλοζωική να μην μπορεί να παρέχει φροντίδα σε όλα αυτά τα άστεγα ζώα. Εάν θες και εσύ να αποκτήσεις έναν καλό φίλο, μπορείς να πάρεις κάποιο αδέσποτο από τον δρόμο ή να υιοθετήσεις από κάποιο άσυλο. Μην γυρίσεις την πλάτη σου σε μια μικρή καρδιά που χτυπάει, όπως η δικιά σου. Μπορείς να του δώσεις μια αγκαλιά και ένα σπίτι που πιθανόν δεν θα έβρισκε ποτέ! Και να θυμάσαι: ένα αδέσποτο αγαπάει αληθινά, δυνατά και για πάντα. Μπορεί να σ' αγαπήσει και μόνο επειδή τού έσωσες τη ζωή! Πιστέψέ με είναι η καλύτερη συντροφιά που θα μπορούσες να έχεις. Και ποιος δεν θα ήθελε έναν πιστό φίλο που θα τον ακούει και θα είναι δίπλα του, όταν δεν θα είναι κανείς άλλος. Σκέψου το όμως πολύ καλά πριν κάνεις μια τέτοια κίνηση, γιατί πρέπει να φροντίζεις το ζωάκι, να το αγαπάς και φυσικά να του αφιερώνεις κάθε μέρα λίγο από τον χρόνο σου. Σκέψου ότι, όταν κοιτάς ένα αδέσποτο, είναι σα να κοιτάς στα μάτια το ίδιο σου το παιδί. Γι' αυτό, κάνε τώρα μια καλή πράξη και υιοθέτησε ένα αδέσποτο γατάκι ή σκυλάκι. Γλίτωσε μια αθώα ψυχή από το δρόμο, όπως θα έκανες και με έναν συνάνθρωπό σου. Κάνε τώρα τη διαφορά στη ζωή ενός αδέσποτου!

Μυρσίνη Κουδουνά

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

- Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες ψυχές»: 6946384131
- Φιλοζωικό Σωματείο AnimalRescue Lemnos: 6981479588



Προσπαθώντας να βοηθήσω

Είμαι μαθήτρια της Β' Γυμνασίου και το σπίτι μου βρίσκεται πολύ κοντά στους κάδους απορριμμάτων της γειτονιάς μου. Σχεδόν κάθε μέρα που περνάω, παρατηρώ κάτι που είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Έχω παρατηρήσει πως μερικοί άνθρωποι βάζουν μέσα σε

αλουμινοχαρτο ή σε κάποια σακούλα αποfälleια, ώστε να τα φάνε τα αδέσποτα, και κυρίως οι γάτες. Αυτό δεν είναι λάθος και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό που κάνουν. Το κακό είναι πως εκτός από τα αποφάγια ρίχνουν μέσα φλούδες από φρούτα, λαχανικά ή κομμάτια mouchliασμένου και ξερού ψωμιού, που τα ζώα δεν μπορούν να φάνε. Επίσης, ρίχνουν και τα εντόσθια τα οποία είναι ωμά, με αποτέλεσμα τα αδέσποτα να τα τρώνε και να αρρωσταίνουν ή ακόμα και να πεθαίνουν από τις αρρώστιες και τα μικρόβια. Για αυτό, **θα ήταν καλό να προσέχετε τι ρίχνετε για τροφή και να θυμάστε: οι αδέσποτες γάτες δεν είναι κόττες.**

Νικολέτα Παΐση

Οι γάτες της Σύρου

Ο Μανώλης Βορρίσης είναι ένας γνωστός κτηνίατρος στην Σύρο, ο οποίος και με την βοήθεια άλλων φιλοζωων ανθρώπων αγωνίζεται για τα αδέσποτα ζώα του νησιού. Επίσης ο κτηνίατρος αυτός έχει αναλάβει τη φροντίδα των αδέσποτων γατών, και όχι μόνο. Έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης ταΐστρες και ποτίστρες για τις αδέσποτες γάτες που τριγυρνάνε εκεί. Τέλος, πάνω στις ταΐστρες και ποτίστρες έχει γράψει το σύνθημα « **We live together** », το οποίο σημαίνει «**Ζούμε μαζί**». Σε μία συνέντευξη δήλωσε πως έχουνε φτιάξει δύο «**Κήπους Γάτας**» και ένα «**Γάτο καφέ**». Τον πρώτο «**Γατόκηπο**» τον έχουν αναλάβει διάφοροι υπεύθυνοι εθελοντές που ήταν εκεί για χρόνια. Ξεκίνησε ως βοήθεια προς τις γάτες και τον γέροντα που τις φρόντιζε μέσα σε άθλιες συνθήκες. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και θα βελτιωθούν και άλλο. Από εκεί πέρανε ο κόσμος με αποστροφή, τώρα όμως σταματάει και φωτογραφίζει τον χώρο. Παράλληλα υπάρχει επίσης και το «**Cat Café**» στην ίδια γειτονιά. Είναι ένα καφέ αποκλειστικά για γάτες. Οι εθελοντές σερβίρουν και καθαρίζουν τον χώρο και οι γάτες τριγυρνούν. Τέλος έχει διοργανώσει τον «**Κουμπαρά της Γάτας**». Σε αυτόν συγκεντρώνονται εισπράξεις από τις πωλήσεις δύο παραδοσιακών πιάτων που σερβίρει στους πελάτες του το **Ελληνικό Καφέριο**, συγκεντρώνοντας ουσιαστικά χρήματα για μερικές από τις ανάγκες τους. Αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε και εμείς! Με την βοήθεια σας ίσως να τα καταφέρουμε. **Ευσταθία Βεράκη-Μάγδα Κανταρά**

